

## Be Good!

### Inleiding

#### Doel van deze ID: Leren en bewustwording over recht en onrecht in de wereld

Iedereen wil goed zijn, tenminste, dat is meestal wel het fijnst. Bijbelse goedheid is vaak gericht op een ander en niet op jezelf. Als mensen recht doen aan elkaar, als alles in de wereld eerlijk verdeeld wordt zou alles beter en mooier zijn. Deze ID gaat over goedheid als vrucht van de Geest De ID is goed apart te houden, maar ook als onderdeel van een serie van tien. In de ID *Groeien in geloof – De Vrucht van de Geest* lees je welke ID's in die serie thuishoren.

Deze ID over goedheid gaat ook over gerechtigheid en duurzaamheid. Goed doen is niet altijd groots. Het gaat vaak om de kleine dingen in het leven. Als je er heel lang over nadent kunnen wij zelf de wereld niet veranderen. Niets van wat wij doen zal problemen oplossen. Door korter te douchen komt er niet plotseling minder droogte, door in je keuken te recyclen smelt de poolkap niet minder snel. Door het kopen van een straatkrant haal jij iemand niet uit zijn armoede. Maar je mag een bijdrage leveren, ook al lost het alles niet op. God kijkt naar jouw persoonlijke intenties niet naar het resultaat.



### Teaser

Stuur het volgende GIFje als teaser in de app. Geef erbij de opdracht: Denk eens na over wat goed en fout is.

<https://tenor.com/view/supervising-devil-on-your-shoulder-angel-on-your-shoulder-conscience-kronk-gif-13015310>



### Start

#### Starter 1 – Dilemma op dinsdag

Doel: Merken dat niet alles goed/fout zwart/wit is. Soms moet je kiezen tussen twee kwaden.

Tijd: +/- 10 minuten

Dilemma op dinsdag, we kennen het allemaal wel. Twee onmogelijke situaties worden geschetst, maar je móet er eentje kiezen.

Ga naar <http://dilemmaopdinsdag.nl/archief/> en kies een paar leuke dilemma's uit die bij jouw groep passen of laat iedereen om de beurt één kiezen en aan de groep voorhouden.

Wie vindt wat en waarom?

### Starter 2 – Werkvakantie

Doel: nadenken over grote en kleine goede dingen

Tijd: +/-10 minuten

Dit filmpje wil jongeren uitdagen om een werkvakantie te houden en mensen ergens anders in de wereld te helpen. <https://vimeo.com/2921258>

Wie zou dit willen en wie niet? En waarom wel/niet? Moet je persé in het vliegtuig stappen om iets te kunnen betekenen voor je medemens?



## Bijbel

Het goede doen

[Matteüs 6 : 1-4](#)

### Deel

Geef je weleens aan goede doelen?

Waarom zou je dat wel of niet doen?

### Lees

- Lees de tekst samen hardop
- Noteer bij het lezen voor jezelf
  - Wat valt je op?
  - Wat raakt je?
  - Wat snap je niet?

### Leer

Als het over 'goed zijn' gaat, kun je praten over winnaars. In de sport bijvoorbeeld. Degene die het beste is, wint op de Olympische Spelen, krijgt een gouden medaille en heeft het wereldrecord op zijn of haar naam staan. Maar waar winnaars zijn, zijn ook altijd verliezers. En meestal kan er maar ééntje de winnaar zijn en vist de rest achter het net.

'Gerechtigheid beoefenen', zoals het zo mooi in Matteüs staat, gaat ook over goed doen. Het is een goed doen in de zin van 'recht doen aan een ander, goed zijn voor andere mensen en de wereld om je heen. Als je dat doet op de manier zoals het hier beschreven staat gaat het je om die ander. Je moet niet eens geprezen willen worden om wat je doet. 'Bazuin het niet rond om door de mensen geprezen te worden.'

Niemand op aarde hoeft het te zien maar God ziet het wel en Hij zal je belonen, staat in vers 4. Bij dit 'goed zijn', bij die gerechtigheid, zijn er dus geen winnaars of verliezers. Er zijn alleen maar winnaars. Degene die de goedheid ontvangt zal er beter van worden, en de gever wordt beloond.



## In gesprek

- Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel 'lees' en bespreek ze kort.
- Als er écht 100 procent recht wordt gedaan in de wereld zal iedereen gelukkig zijn, kunnen wij dat bereiken?
- Hoe los je onrecht in de wereld op?
- Kunnen wij dat wel?
- Wat zou er moeten gebeuren? (in bijbels perspectief)
- Wat zou jij het liefste doen om recht te doen?
- Is jou weleens onrecht aangedaan?
- Hoe voelt dat?
- Jezus kwam gerechtigheid brengen. Hoe kun je dat zien in zijn leven?
- (Hoe) kun je dat nu nog zien?



## Verwerking

### Wat kun je doen?

Doel: Praktisch bezig zijn met het thema gerechtigheid

Tijd: 10 minuten

Wat kunnen wij doen? Ook al kunnen wij de wereld niet veranderen, we kunnen wel onze verantwoordelijkheden nemen. Ga over de volgende onderwerpen na wat jullie al doen, wat je nog zou kunnen doen en wat je de komende tijd gáát doen.

- Voor het milieu
- Tegen armoede
- Tegen kinderarbeid en uitbuiting van mensen in fabrieken
- In je eetpatroon (vlees of geen vlees)
- Voor het bekend worden van het goede nieuws dat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is.



## Bidden

Heer in de Hemel, wij leven in een wereld die niet recht is, maar waar zo veel kromme dingen zijn. U wilt dat niet. Toen u de wereld schiep was alles goed. Wilt u ons helpen de dingen recht te maken waar we kunnen en recht te doen aan mensen die we tegenkomen? ..... (ruimte voor gebed(spunten) in de groep) ..... We snappen heel goed dat het niet in onze hand is om alles weer goed te krijgen. We kunnen dat niet eens. Eens komt Jezus terug en dan maakt hij alle dingen nieuw. Laat ons uitzien naar die dag. Amen



## Liedsuggesties

- Kinga Bán, Al het goede  
[https://www.youtube.com/watch?v=CVfr\\_IT\\_xq8](https://www.youtube.com/watch?v=CVfr_IT_xq8)
- Schrijvers voor gerechtigheid
  - Licht aan  
<https://www.youtube.com/watch?v=cKEdC3yFt1I&feature=youtu.be>
  - Maak ons nuttig  
<https://youtu.be/tlznuEU8qnM>
  - Maak ons hart onrustig  
<https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMIBdUOY>
  - Wat gaan we nu doen?  
<https://www.youtube.com/watch?v=lodVrCGwxOk>



## On the road

Waar kun jij recht doen deze week? Neem het je voor en kom er nog eens op terug met z'n allen.