

## Christen, moslim, boeddhist...

### Inleiding

**Doel van deze ID: Andere religies belichten en praten en nadenken over waarom wij christenen zijn.**

Als we christen zijn betekent dat dat we een keuze gemaakt hebben. Een keuze voor God en voor Jezus. We geloven dat de Heilige Geest in ons woont en ons helpt en troost. Wereldwijd geloven mensen, maar niet iedereen is christen. Wat zijn de verschillen en wat maakt dat wij voor Jezus kiezen? Daarover ga je in gesprek met deze ID.



### Teaser

Stuur het filmpje van de top 5 van de raarste religies ter wereld naar iedereen toe.

[TOP 5 - RAARSTE RELIGIES! - Vakonova - YouTube](#)



### Start

#### Starter 1 – Rare religies?

Doel: Verschillende religies in de wereld verkennen

Tijd: 10 minuten

Zoek een aantal wereldgodsdiensten en religies op internet op. ‘Verdeel’ deze en zoek in groepjes een paar highlights over de overtuigingen op. Kijk ook of je iets kunt vinden over hoe deze religies tegen Jezus aan kijken. Bespreek voor iedere religie:

- Wat vinden jullie van dit geloof?
- Hoe zou je het vinden als je zo bent opgevoed?
- Ken je mensen die di geloof aanhangen?

#### Starter 2 – Video

Doel: Nadenken over de zin van geloven

Tijd: 10 minuten

Bekijk samen het Denkstof-filmpje over religies.

<https://youtu.be/JPyiNbpeu0A>

Kun je Rikko nazeggen: ‘Ik geloof Hem’?



## Bijbeltekst

### Onbekende God

Lees [Handelingen 17 : 16 – 34](#)

#### Deel

Kijk naar het leven van Paulus. Wat was zijn doel?

Nu is hij in Athene, het centrum van de wijsheid in de wereld *as he knew it*. Hoe zou jij je voelen als je Paulus was?

#### Lees

- Lees de tekst nog eens samen hardop
- Noteer bij het lezen voor jezelf
  - Wat valt je op?
  - Wat raakt je?
  - Wat snap je niet?

#### Leer

Het filmpje uit de teaser laat een aantal voor ons ongeloofwaardige godsdiensten zien. Er zijn mensen die ook christenen maar rare mensen vinden omdat ze geloven in een God en in Jezus die voor hun zonden stierf. Dat konden de mensen in Athene ook wel van Paulus vinden. Het geloof in Jezus kun je eigenlijk niet alleen met je hoofd beredeneren. En dat laatste was toch wel iets dat de mensen in Athene graag deden. Toch wil Paulus in Athene het goede nieuws van Jezus te vertellen. Hij komt een altaar tegen voor een onbekende God. In Athene geloofden ze blijkbaar in veel meer goden dan één. Paulus vertelt over God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, en over de opstanding uit de dood. Dat laatste vinden Atheners vooral vreemd, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Het is iets dat het christelijk geloof bijzonder maakt, die opstanding. En het is ook iets dat christenen heel blij kan maken en hoop kan geven. Maarja, je moet het wel geloven. Een paar mensen deden dat ook in Athene, maar veel mensen konden er met hun hoofd niet bij.

Geloven in God gaat verder dan alleen religie. Het gaat verder dan leren waar het om draait en tradities in ere houden. Het gaat om je hart. Je mag met je verstand geloven, maar ook met hart en ziel.



## In gesprek

- Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel 'lees' en bespreek ze kort.
- Zou je zonder religie, zonder geloof kunnen leven?
- Hoe zou je het vinden om bijvoorbeeld moslim of boeddhist te zijn?
- Zou je een ander mens willen vertellen van het christelijk geloof?
- Zou je iemand kunnen 'bekeren'?
- Twijfel je wel eens?
  - Waarom niet
  - Waaraan twijfel je dan?
- Wat vind je van de tactiek van Paulus om mensen over God te vertellen?



## Verwerking

### Christen zijn

Doel: Het antwoord op de vraag: wat maakt het christendom uniek?

Tijd: 10-15 minuten

Mensen doen wereldwijd aan religie, dat hebben we gemerkt. We leven in een onzekere wereld en mensen zijn op zoek naar houvast. Dat is niet vreemd. Ook niet-gelovige mensen kunnen zich afvragen wat de zin van het leven is.

- Schrijf samen op een vel papier onderwerpen waar mensen grote vragen over kunnen hebben, zoals dood, ziekte, de zin van het leven en meer. Laat wat ruimte open voor de antwoorden op de volgende vraag van dit onderdeel.

Christenen geloven in Jezus. Hij is onze verlosser. Jezus maakt het grootste verschil tussen wat wij geloven en wat andere religies preken.

- Ga nu van de dingen die jullie opgeschreven hebben na wat Jezus' antwoord op die vragen is. Zijn antwoord op de dood is bijvoorbeeld dat hij die overwonnen heeft. Het antwoord op ziekte is dat we genezing nodig hebben (Jezus maakte toen hij op aarde was al mensen beter, als voorproefje van wat komen gaat). Zo ga je samen de onderwerpen bij langs. Iedereen mag zijn zegje doen

Deel met elkaar of je gelooft nu je dit allemaal hebt opgeschreven.



## Bidden

Vader in de hemel. Wij zijn mensen die op zoek zijn in het leven. We willen de antwoorden bij u vinden. Ook als we die antwoorden nu nog niet krijgen willen we in u geloven. Wilt u ons doen groeien in geloof en in het zeker weten dat Jezus onze redder is? Wilt u ons, als dat op onze weg komt, ook gebruiken om uw naam bekend te maken in onze omgeving. We bidden dit om Jezus wil alleen. .... (ruimte voor gebed(spunten) in de groep) ... Amen.



## Liedsuggesties

- Zach Williams - No Longer Slaves (Live from Harding Prison)  
[https://www.youtube.com/watch?v=bDnA\\_coA168](https://www.youtube.com/watch?v=bDnA_coA168)
- In Christ alone  
[In Christ Alone A cappella - YouTube](#)
- U bent sterker, Mozaïek Worship  
[U Bent Sterker - Mozaïek Worship \(Tekst/Lyrics\) - YouTube](#)
- So Will I (100 Billion X), Hillsong Worship  
[So Will I \(100 Billion X\) - Hillsong Worship - YouTube](#)



## On the road

Uitspraak van Visje:

Als je overal een graantje meepikt, laat je het brood des levens liggen!

**ALS JE OVERAL  
EEN GRAANTJE  
VAN MEEPIKT,  
LAAT JE HET  
BROOD DES LEVENS  
LIGGEN!**

*visje*  
  
WWW.VISJEPOSTERS.NL